

## **NOAH - tale ved demonstration mod uranudvinding d. 31. juli 2015**

Mit navn er Niels Henrik Hooge. Jeg kommer fra NOAH Friends of Earth Denmark's urangruppe, der blev grundlagt sidste år bl.a. for at modarbejde uranudvinding i Grønland. Medlemmerne af vores gruppe kommer fra Grønland og Danmark.

Her i Danmark har vi fuld respekt for, at det grønlandske Selvstyre har hjemtaget råstofområdet. Minedrift er grundlæggende et grønlandsk anliggende. Men det skal ikke forhindre danske miljøorganisationer i at samarbejde med grønlandske miljøgrupper- og organisationer om at modvirke alt, hvad der har med uranudvinding og atomkraft at gøre.

Modstanden er jo ikke kun et grønlandsk eller et dansk anliggende. Modstanden er et globalt anliggende, fordi atomkraften er uløseligt forbundet med atomkraft og i værste fald atomvåben. Og atomkraftens skadelige virkninger optræder overalt i verden. Ligesom atomvåben udgør en global trussel. Nøgleordet her er solidaritet med mennesker og miljø.

Og der er andre her i Danmark, der heller ikke har forholdt sig neutralt i denne sag. Vi ved jo alle, at GEUS - De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet og DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier har ført lobbykampagne for at fastholde ophævelsen af uranforbuddet og fremme det store Kuannersuit uranmineprojekt. Fælles for dem alle er, at de finansieres over den danske finanslov med store beløb.

Denne indblanding fra danske institutioner finder vi forkastelig. Og det er en af grundene til, at vi i to og et halvt år sammen med Det Økologiske Råd, miljøorganisationen Vedvarende Energi og Avataq, Grønlands Natur- og Miljøforening, har forsøgt at opveje den statsfinansierede desinformationskampagne, der kører om uranudvinding, med saglige informationer fra uafhængige internationale eksperter.

I Danmark blev planerne om at indføre atomkraft opgivet i 1985. Uranforbuddet i Grønland blev indført i 1988. Indtil da var slagordet for størstedelen af befolkningen og alle miljøorganisationerne ATOMKRAFT NEJ TAK. I dag er slagordet URANI NAAMIK. Og det er mindst lige så vigtigt. Om ikke vigtigere.

I NOAH mener vi, at det er op til den grønlandske befolkning at bestemme, om uranforbuddet skal genindføres. Og hvis der ikke gennemføres en landsdækkende folkestemning, bør befolkningen i Sydgrønland i det mindste have mulighed for at tage stilling til, om det enorme Kuannersuit-uranmineprojekt skal realiseres. En

regional folkeafstemning bør gennemføres før det afgøres, om ejerne af mineprojektet skal tildeles en tilladelse til at udvinde uran. Den forrige grønlandske regering lovede en sådan afstemning og det er nu op til den nuværende at holde dette løfte.

Mange tak, URANI NAAMIK!